

Tuna Hästberg

Hästberg. I Jordeboken 1695 kallas Hästberg Hässeswen eller Hästeberget. Platsen har ursprungligen utgjort betesmark för hästar. Enligt Sahlstedt (Sahlstedt aa, s. 42) så var Hästberg fordom fäbodan till Utendal. Tuna har i sen tid lagts till för att skilja Tuna Hästberg från Hästberg i Grangärde.

Då en väg- och gatunamns översyn gjordes i Tuna Hästberg så visade det sig att Namnberedningen och de boende i Tuna Hästberg hade svårt att enas om lämpliga namn. Förväxlingsrisk förelåg mellan gatunamn i Tuna Hästberg och i andra delar av kommunen. Namnfrågor är verkligen ett ämne som engagerar de boende i ett område och Tuna Hästberg utgör inget undantag i detta fall. På åtminstone en punkt fick dock de boende bifall till sitt förslag och det gällde namnet Laxsjövägen som man fick behålla medan en väg i Forssa med samma namn fick byta till ett annat namn. Vid faktainhämtandet i arbetet med Tuna Hästberg har jag haft god hjälp av Gunnar Helander som mycket aktivt arbetar med att kartlägga Tuna Hästbergs historia.



Backtäppsvägen – Bönhusvägen 1999

Fotograf: Olle Stålberg

Backtäppsvägen 1986

Backtäppsvägen som börjar i byn och går fram mot Laxsjövägen slutar vid en inäga som benämns Backtäppan. Marken där ägdes tidigare av en morfar till Gunnar Helander.

Bönhusvägen 1986

Vid den väg som namnsattes till Bönhusvägen ligger Missionshuset. På denna väg ville lokalbefolkningen ha namnet Åkertägtsvägen.

Dagbrottsvägen 1986

Dagbrottsvägen har anknötning till dagbrottet vid gruvan. Vägen var den gamla gångvägen till Spånsans fäbodan (sjön Gomen).

Fixvägen 1986

Fixvägen gick förbi Fixgruvan som låg i Tuna Hästberg.

Häråkersvägen 1986

Häråkersvägen ledde fram till en åker (Häråkern), som låg längst söderut i Tuna Hästberg.

Krongruvvägen 1986

Krongruvvägen ledde fram till en av de äldsta gruvorna i Tuna Hästberg, nämligen Krongruvan. Alla stånggångar som fanns i trakten ledde fram till denna gruva. Denna gruva var mycket rik på järn och gav stort utbyte. Namnet ska tolkas så att denna gruva var "kronan på verket".

Lavvägen 1986

Ursprungligen så benämndes denna väg Bondgattu eftersom korna släpptes där. Vägen leder fram till gruvlaven och bybornas förslag var att den skulle få heta Bondgattu, ett förslag som Namnberedningen inte godtog.

Laxsjövägen 1984

Långt tillbaka så benämndes området kring järnhyttan Laksjö men i senare tiders fastighetsbeteckningar så har namnet ändrats till Laxsjön. Man förmodar att namnet anknyter till fisken lake.

Lillvägen 1984

Lillvägen löper mellan Bönhusvägen och Krongruvvägen. Gården Lill Petters låg i egentligen i Broheden men en del av detta gårdsnamn har fått ge namn till den här vägen

Manganvägen 1986

Bergslaget färdigställde 1946 bostadsområden i Tuna Hästberg. Dessa bostadsområden genomkorsades av två vägar. En av dessa vägar var Manganvägen som hade fått sitt namn av grundämnet mangan. Detta skulle anknyta till malmbrytningen vid gruvan.

Nordviksvägen 1984

Nordviksvägen leder fram till Nordviken vid sjön Råmen.

Normans Väg 1984

Normans väg leder fram till det hus som Rickard Norman byggde. Han var född 1874 i Gagnef och var en av de först anställda vid Wasabryggeriet i Borlänge. Sedan flyttade han till Tuna Hästberg och fick anställning som verkmästare vid Tuna Hästbergs gruva. Då gruvan lades ned fick han anställning vid Idkerbergets gruva. Han avled 1950.

Sågbacksvägen 1984

Sågbacksvägen passerar förbi den plats där det före 1920 fanns en såg. Då sågen var i drift slutade vägen vid sågen.

Torkarbovägen 1986

Fastigheten heter Torkarbo. På fastigheten bodde tidigare en bonde. Under vissa perioder då arbetsbelastningen var stor så hjälptes man i området åt för att klara allt som behövde göras. Då trakterades alla med mat och dryck som uppskattning för den arbetsinsats som gjordes, men här var det snålt och torrt ("torcka").

Varpvägen 1986

Då man sorterade malmen lade man det berg som innehöll lite eller ingen malm alls i särskilda högar (varpar). Vägen var en av de två vägar som Bergslaget anlagt vid de nya bostadsområdena 1946.