

Södra Backa Industriområde

Backa förekommer första gången i skrift 1535 i "Gårdar och hjälper" som är en skattelängd i Riksarkivet. Någon förklaring till namnet Backa har inte gått att erhålla men namnet har säkerligen anknytning till terrängens utformning i området.

Bangårdsgatan 1966

Denna gata som ligger i området vid järnvägen och bangården har erhållit namnet Bangårdsgatan. Den löper parallellt med järnvägen mellan Hantverkargatan och Skäggargatan.

Filargatan 1952

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Filargatan löper parallellt med Mästargatan på dess södra sida. Den utgick tidigare från Gamla Tunavägen och är en återvändsgata. Den är ej så lång som Mästargatan.

Gesällgatan 1952

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Gesällgatan löper mellan Hantverkargatan och Smidesgatan. En gesäll är ju en person som går i lära för att utbilda sig till ett yrke.

Hammargatan 1971

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till industrin. Hammargatan är Hantverkargatans förlängning fram mot Lustbergsvägen och den löper parallellt med Gamla Tunavägen på dess vänstra sida.

Hantverkargatan 1952

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Hantverkargatan leder från Backaviadukten fram mot Mästargatan där den övergår i Hammargatan.

Hejargatan 1966

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Hejargatan är en tvärgata mellan Bangårdsgatan och Mästargatan. En hejare är en maskinhammare som hissas till viss höjd och därifrån får falla fritt.

Lagergatan 1989

Gatorna i området har namn efter yrken eller till verksamheten vid industrin. Namnet Lagergatan ska leda tanken till de företag som har stora lagerlokaler i området.

Lustbergsvägen 1952

Lustbergsvägen leder från Gamla Tunavägen i västlig riktning ner mot Lustmyren nära järnvägen. Vägen, som avgränsar Södra Backa i söder, är en återvändsgata. Lustmyren var ursprungligen en myr som sträckte sig från Tjärna till byn Rågåker och denna väg går fram på mark som ingått i Lustmyren. Vid flera tillfällen under åren så diskuteras vilken namnform som är den rätta, Lusberget eller Lustberget. 1965 så skulle arbeten ske vid Lustbäcken och då togs också beslut att utreda namnformen. 1974 fick stadsingenjör Sven Bergkvist uppdraget att undersöka namnformen. Han konstaterar att namnet har naturanknytning, dvs åar, sjöar, berg och andra naturföreteelser. Efter kontakter med Ortnamnsarkivet i Uppsala och studier av ekonomiska kartor och registerkartor så konstaterar han att namnformen Lustberget är den äldsta och därmed rekommenderas till användning. Den ovan rekommenderade skrivningen av namnet känns inte riktig. Kyrkvaktmästaren Knut Eklund, som var en stor natur- och hembygds-kännare, var mycket noga med att påpeka att myren hette Lusmyren och skulle uttalas med långt u- ljud. I Tunabygdens Naturvårdsförenings och Tunabygdens Fältbiologers gemensamt utgivna publikation "Lusmyren" så ger man en förklaring till namnets ursprung och hur det ska stavas. Man konstaterar att redan 1749 finnes Luusmyran utsatt på en karta. Kartan ingår som en del i deras publikation. Långt tillbaka i tiden var Luus i tunamål benämningen på insekter och småkryp. Under tidens gång har det enbart blivit namnet på ett icke önskvärt sådant. Det är först vid sekelskiftet 1900 som namnformen Lust dyker upp och då finns det på en karta. Kan det vara så att kartografen velat försköna namnet genom att infoga ett t.

Lärlinggatan 1966

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Lärlingar är benämningen på sådana personer som går i lära för att utbilda sig till ett yrke.

Mejselgatan 1988

Mejselgatan ligger i Södra Backa Industriområde men på mark som tillhör Gylle. Namnen i området har anknytning till yrken eller till verksamheten vid industrin.

Metallgatan

1973

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Metallgatan leder åt norr från Lustbergsvägen och den är en återvändsgata.



Hantverkargatan- Mästargatan 1999

Fotograf: Olle Stålberg

Mästargatan

1952

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Mästargatan, som i öst- västlig riktning löper tvärs över Södra Backa industriområde, leder mellan Nya Tunavägen fram till Skäggargatan. För att erhålla ett mästarbrev måste en person utföra ett arbetsprov. Detta sk mästarprov eller mästarstycke skulle godkännas av skräämbetet. Om provet utfallit till belåtenhet godkändes provet och den som utfört arbetsprovet erhöill sitt efterlängtrade mästarbrev och titulerades därefter mästare.

Rågåkersgatan

1989

Rågåkersgatan har fått sitt namn efter byn Rågåker som den har anknytning till.

Skäggargatan

1966

Gatorna i området har fått namn efter yrken eller har anknytning till verksamheten vid industrin. Skäggargatan sammanbinder Mästargatan med Bangårdsgatan i områdets västra del. Skäggare var en arbetare som vid skänksmidning, gjutning o.d. tog bort kanter av överflödigt material. Det ”spill”

som pressats ut mellan de två formade delarna benämndes mera allmänt grad eller grader. Uppgiften hämtad i Ortnamnsarkivets handlingar.

Smidesgatan 1952

Gatorna i området har namn efter yrken eller har anknytning tillverksamheten vid industrin. Smidesgatan leder mellan Mästargatan och Bangårdsgatan.