

Norra Backa industriområde - Nedre Tjärna

Tjärna skrivs år 1359 aff Tiaernum, ij Tiaerno, af Tiaernae (Diplometarium Dalecarlicum 2, s. 1 or.). År 1383 skrivs namnet a Tiaernae och 1414 i Tiaerna. Ordet är en form av ordet tjärn, som syftar på den lilla tjärnen som benämnes Tjärnasjön. Namnet kan tolkas som "tjärnbornas gård (by)" eller "gården (byn) vid tjärnen".

Backa förekommer första gången i skrift 1535 i "Gårdar och hjälper" som är en skattelängd i Riksarkivet. Därifrån har det inte gått att få någon förklaring till namnet Backa men namnet har säkerligen anknytning till terrängens utformning i området.

Norra Backa Industriområde.



Backarondellen 1999

Fotograf: Olle Stålberg

Backarondellen

1992

Rondellen, där riksvägarna 60 och 70 möter Tjärnavägen, har fått namnet Backarondellen efter platsen där rondellen är belägen.

Arkitektgatan 1973

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Arkitektgatan är en tvärgata av återvändstyp som leder från Gjutargatan i riktning mot, men inte ända fram till, riksvägen mot Ludvika.

Backaviadukten 1960

Bron över järnvägsområdet vid Norra Backa har fått namnet Backaviadukten. Den invigdes för trafik 1960.

Byggmästargatan 1959

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Byggmästargatan är en tvärgata av återvändstyp som leder från Gjutargatan mot, men inte ända fram till, riksvägen mot Ludvika. Gatan är belägen mellan Arkitektsgatan och den del av Gjutargatan som leder fram till riksvägen vid Kupolen.

Gjutargatan 1959

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Gjutargatan börjar vid riksvägen mot Ludvika, mitt för Kupolen, och går en kort sträcka i riktning mot järnvägen. Därefter gör gatan en 90 graders sväng och fortsätter sedan i västlig riktning mot Mats Knuts och Västanäng.

Montörsgatan 1959

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Montörsgatan leder mellan Gjutargatan och Byggmästargatan och gatan löper parallell med riksvägen mot Ludvika.

Nygårdsvägen 1975

Vägen har fått sitt namn av området Nygårdarna som vägen passerar förbi. Vägen leder från Jaxrondellen fram till rondellen vid Mats Knuts.

Planerargatan 1977

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Planerargatan som leder från Gjutargatan får räknas till Norra Backa industriområde men egentligen ligger den på mark som sedan lång tid tillbaka räknats till Mats Knuts.

Ritargatan 1977

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Ritargatan leder från Nygårdsvägen söderut fram mot och över järnvägen.

Sotargatan 1979

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Sotargatan är namnet på en kort gatsträcka som ligger på södra sidan av Nygårdsvägen mitt för Studievägen.

Teknikergatan 1977

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Gatan är en återvändsgata som leder från Gjutargatan i riktning mot Nygårdsvägen.

Tjärnavägen 1944

Enligt protokoll från 1944 kan man utläsa att ” Tjärnavägen dvs gamla landsvägen utgör stadsdelen Hagalunds gräns i väster”. Tjärnavägens sträckning löper idag ända fram till Mellstabron. Tjärna anspelar på ”tjärnen” (Tjärnasjön).

Nedre Tjärna

Forskargatan 1999

Fotograf: Olle Ståhlberg

Forskargatan 1987

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Gatan var tidigare namnsatt till Skräddargatan men eftersom detta namn skulle kunna förvillas och felaktigt kunna lokaliseras till Skräddarbacken så var en

namnändring nödvändig. Gatan går förbi Teknikdalen varför namnet Forskargatan passade förträffligt ansåg Namnberedningen.

Jaxrondellen 1992

”Där Röda Vägen möter Petter Blåders Väg och Nygårdsvägen finns en rondell. Från rondellen sker också infart till Jaxtorget. Jax är en sammandragen genitiv av namnet Jakob i bynamnet Jakobsgårdarna. Namnet Jaxrondellen används och är enkelt och lätt att uttala, varför namnet föreslås bli fastställt” skriver Namnberedningen i sin motivering till namnet.

Krokgatan 1967

Krokgatan leder från Tjärnavägen i västlig riktning i en stor krokformation och mynnar sedan ut i Slingergatan. Namnet hänför sig från gatans form.

Maskinistgatan 1967

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Maskinistgatan leder på norra sidan av Kupolen från Tjärnavägen västerut ner till gatan som för fram mot Kupolen.

Röda Vägen 1944

Röda Vägen har fått sitt namn av det röda kisgrus som utgjorde fyllnadsmaterial då man anlade vägen i början av seklet. Kisgruset hade innan det blev fyllnadsmaterial använts vid tillverkningen av papper vid pappersbruket. Röda Vägen leder från Domnarvsvallen fram till Jaxrondellen.

Skomakargatan 1967

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Skomakargatan leder söderut från Röda Vägen, vidare på västra sidan av AMU och Kupolen fram till riksväg 60 mot Ludvika.

Slingergatan 1967

Slingergatan leder från Krokgatan i sydlig riktning ner mot Röda Vägen. Dit når den aldrig utan mynnar i Tjärnavägen strax före korsningen Röda Vägen-Tjärnavägen. Namnet har den fått av sin slingrande form i området.

Snickargatan 1979

Namnen på gatorna i området har anknytning till yrkesgrupper. Snickargatan leder i östlig riktning från Nygårdsvägen.

Tjärnavägen 1944

Enligt protokoll från 1944 kan man utläsa att ” Tjärnavägen dvs gamla landsvägen utgör stadsdelen Hagalunds gräns i väster”. Tjärnavägens sträckning löper idag ända fram till Mellstabron.